

## Heemkundige sprokkels

### Publicatie WO I – verbetering en enkele aanvullingen

Op 18 december 2004 werd onze nieuwste bijzondere publicatie "Getuigenissen van de «andere oorlog». Opwijk en Mazenzele (en omstreken) 1914-1918 voorgesteld en verspreid – zie pag. 43.

Een correctie: op pag. 122 staat een foto (prentbriefkaart) van de broers Leon (links) en Paul Lindemans, en dus niet van Louis Geeurickx en Paul Lindemans.

Marcel Van der Heyden (Steenweg) zette ons op het spoor voor enkele aanvullingen, waarvoor dank.



De kerk van Mazenzele met de torenspits die op 3 september 1914 door de Duitsers opgeblazen werd.

In het hoofdstuk "De burgerslachtoffer", op pag. 464 wordt vermeld dat in het werk *Onze Helden. Gestorven voor het vaderland* door René Lyr (onder redactie van-) Nationale uitgeverij, Brussel, 1931, Vierde deel: *Lijst der burgers ter dood veroordeeld of als slachtoffer gevallen voor het vaderland*, volgende burgerslachtoffers opgesomd zijn: De Keersmaecker, F.-X.; Lambrechts, Philemondus; Marievoet Jean-Baptist; Schouppe, Frans.

Voor Mazenzele: geen.

Wij konden deze gegevens niet helemaal bevestigen.

Marcel bezorgde ons een bidprentje van de genoemde Frans Schouppe.

De gegevens op het prentje roepen enkele vraagtekens op. De jongen Frans Schouppe staat niet vermeld in de akten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Opwijk, noch bij de geboorteakten, noch bij de overlijdensakten.

Wij vinden hem wel terug in de bevolkingsregisters 1911-1920, als Schouppe Frans, ° 17 februari 1902, kleinzoon van het gezinshoofd Joannes Frans Ringoot (° Opwijk 20-10-1853) x Opwijk 23-02-1880 met Theresia Vanderstraeten (° Opwijk 29-09-1859).

Zij woonden in de Nijverseelstraat, toenmalig nr. 66.

Het gezin Ringoot-Vanderstraeten had blijkbaar 8 kinderen, geboren tussen 1881 en 1902 (4 meisjes, 4 jongens). Wij vermoeden dat het jonge slachtoffer Frans Schouppe de zoon was van de oudste dochter Hortensia Carolina, ° Opwijk 20-08-1881.

In 1916 woonden nog 3 kinderen in het gezin: Joannes Franciscus (° 20-11-1892), Alphonsius Joannes (° 24-04-1899) en nog een dochter (° 1902). De moeder van de jonge Frans Schouppe woonde dus niet in het gezin.

Het dagboek van Louis Lindemans vermeldt op *Dijnsdag 27 Juni [1916]:* *Dezen avond, rond 7 ½, wordt de zestienjarige kleinzoon van Frans Ringoot, op Nijverseel (Luik) door eenen D. doodgeschoten. De kleine had de vermaning van den D. waarschijnlijk niet begrepen. En op Vrijdag 30 Juni: Begravenis*



van het slachtoffer van Nijverseel. (pag. 73 van onze publicatie)

In het Opwijk's frontblaadje "De stem uit Opwijk" nr. 20 van 25 januari 1917 lezen wij, in *Nieuws uit Opwijk: De drie volgende personen kwamen op een vreeselijke wijze aan hunnen dood: Philemon Lambrechts, echtgenoot van Josephina Leemans (Nijv), de 13-jarige zoon van Fransoo uit Rome en de 7-jarige zoon van Wieze Zwagers. Een ongeluk? Wij weten geene bijzonderheden.* (pag. 409 van onze publicatie).

Op pag. 469-471 van onze publicatie vermeldden wij één en ander over het ongeluk met munitie op d'Hulst, op 23 februari 1919, waarbij 4 kinderen omkwamen en 5 andere gekwetst.

Maar ook op Mazenzele deed zich na de oorlog een ongeluk met munitie voor.

In het weekblad *Gazet van Assche* van zondag 8 december 1918 lezen wij:

*Vreeselijk ongeluk.* – Verleden Zaterdag is een erg ongeval gebeurd te maxenzele.

Eenige jongelingen dezer gemeente kwamen dagelijks nanoen hun rustuur doorbrengen

in de smidse der kinderen de Maeseneer. Verleden Zaterdag kregen zij het gedacht een deel van een kanonbal in het vuur te doen smelten. Nauwelijks kwam het tuig met het vuur in aanraking of er had eene vreeselijk ontploffing plaats. Een der jongelieden Jozef De Ridder werd het hoofd verbrijzeld en bleef op slag dood. J. De Maeseneer en Fr. Timmermans bekwamen eene erge wonde die hun leven in gevaar stelde.

De smidse van Franciscus De Maeseneer (x Maria Theresia Van der Borght) was gelegen aan de Vossestraat, rechtover de huidige Sultveldstraat, dus op grondgebied Asse. De zoon Egidius Joannes, ° Mazenzele 13-01-1883 (x Alida Maria De Coninck), afgestudeerd smid en die daarvoor nog in Asse woonde, werkte mee in de zaak. Hij werd zwaar gewond bij de ontploffing en overleed op 3 januari 1928 nog ten gevolge van de opgelopen verwondingen. Zijn weduwe hertrouwde met Frans De Nil.

Alhoewel de zuidkant van de Vossestraat grondgebied Asse is, werden de mensen van die kant van de straat ingeschreven in

Niets is zekerder dan de dood, niets is onzekerder dan de uur.  
H. Aug.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**Jozef DE RIDDER**

geboren te Merchtem den 31 Januari 1880  
en schielijk als slachtoffer eener ramp overleden  
te Maxenzele den 30 November 1918.

God heeft den dag van onze dood heilzaam voor ons verborgen, opdat iedereen op zijnen laatsten dag zaliglijk zoude denken.  
H. Aug.

Bewaar het aandenken van uwen vriend in uw hart en vergeet hem niet in uwe gebeden.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde, gelijk onze voorouders het geweest zijn.

Wij hebben hem bemind, verlaten wij hem niet voor eer wij hem door onze gebeden gebracht hebben in het huis des Heeren.  
H. Ambr.

Onze scheiding zal niet lang zijn; wij zullen ons wederzien in den Hemel.  
H. Al. van Gonz.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. aft.)

*De plechtige uitvaart, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in d. kerk van Maxenzele op Woensdag 4 December, om 8 1/2 ure.*

Maxenzele — J. Michiels, koster



Egidius Joannes De Maeseneer.

de Mazelse registers van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters. In de overlijdensakte lezen wij dat het dodelijk slachtoffer Jan Baptiste De Ridder: ... dat den dertigsten November negentienhonderd achttien, om twaalf en half ure namiddag, ter hoefmederij van Egidius De maeseneer, staande te Maxenzele Vossestraat nummer 15, verongelukt is door het springen van eenen kop eens obus,...

Het slachtoffer, ° Merchtem 31-01-1880, werkman en ongehuwd, was de zoon van Jan Baptiste De Ridder en van Rozalia De Plecker. Hij woonde tot 1915 in Assche en staat in Mazenzele ingeschreven vanaf 16 april 1915. Hij woonde er in het gezin van zijn zuster Maria Ludovica De Ridder (° Merchtem 13-02-1883) die gehuwd was (Merchtem, 10-08-1910) met Petrus Ludovicus Van Nijverseel (° Merchtem 1880) en met nog 4 kinderen (° 1911-1918), op de wijk Vossendries, Vossenstraat 18 (toenmalig huisnummer).

Maurice WILLOCX

Gelijk het God behaagde, zoo is het geschied de naam des Heeren zij gezegend. Job. I. 21

†

BID VOOR DE ZIEL  
van zaliger

**Egied-Jan De Maeseneer**  
echtgenoot van  
**Adelaida-Maria De Coninck**

lid van het Genootschap der H. Familie, van den Bond van het H. Hart, van het Genootschap der Geloovige Zielen en van den Wekelijkschen Kruisweg,  
geboren te Maxenzele den 13 Januari 1887 en te Assche godvruchtig overleden den 3 Januari 1928, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, had plaats den 6 Januari 1928, te 9 1/2 uur in de parochiale kerk van St-Martinus te Assche. De Vigiliën te 9 uur.

Tegen de gestrengheid en wreede noodzakelijkheid van den dood, worden wij gesterkt door den troost van binnen kort diegenen weder te zien, over wiens afwezigheid wij treuren.

Die vader was weerdig voort te leven, niet alleenlijk in de gedachtenis van zijne kinderen, maar ook van allen die hem kenden. Hij was een deugd-zame man, vol van geloof; hij onderhield stipt Gods geboden, waakte met zorg over zijn huis. Hij is zacht in den Heer ontslapen, met volle onderwerping aan zijnen goddelijken wil.

Beminde echtgenoot, ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet. Teergeliefde kinderen, eert uwe moeder, dient den Heer in waarheid en tracht te doen wat Hem behaagt; bewaart het aandenken van uwen vader en vergeet hem niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus ik betrouwe u. 300 d. aft.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. aft.

VAN ACHTER - ASSCHE