

Heemkundige sprokkels

Een Opwijkse frontsoldaat 1914-1918 begraven te Blois (FR)

In onze recente publicatie 'Getuigenissen van de «andere oorlog». Opwijk en Mazenzele (en omstreken) 1914-1918' vermelden wij, onder meer op p. 452 en p. 454, het overlijden van Opwijkenaar Jan Karel Buggenhout, zoon van Joos Theodoor en Joanna Catharina Remory, hoofdonderwijzer te Steenokkerzeel, brancardier bij het 10^e Regiment Veldgeschut.

Hij werd overvallen door de Spaanse griep en longontsteking, opgedaan door het verzorgen van zieke makkers te Mer (Frankrijk, dep. Loir-et-Cher). Hij werd overgebracht naar het krijgsgasthuis (1) van het nabijgelegen Blois (2) waar hij overleed op 8 (10?) september 1918. Hij werd begraven op het plaatselijke kerkhof. (3)

Tijdens onze zomerreis bezochten wij het burgerlijk (stedelijk) kerkhof van Blois en vonden er, op het erepark van de gesneuvelden, het graf van Jan Buggenhout.

Jan, de enige Belg die daar rust, heeft er een grafkruis identiek aan dat van de 175 andere (Franse) soldaten, maar wel met een plaatje met de Belgische vlag en een kruis erop. Zoals op de andere grafkruisen staat op de naamplaat de vermelding 'Mort pour la France'. Ook zoals op alle grafkruisen op het erepark staat onderaan een plaatje met de Franse vlag en de vermelding 'Souvenir de la France'. Merk dat op de naamplaat op het kruis de overlijdensdatum 10-9-1918 staat, terwijl wij de datum 8 september 1918 kennen (bidprentje).

Maurice WILLOCX

- (2) Blois is de hoofdplaats van het departement Loir-et-Cher, aan de Loire, ongeveer halfweg tussen Tours en Orléans.
- (3) Het kerkhof is gelegen in een blijkbaar residentiële wijk, zowat tussen de spoorweg en de 'ringlaan' (Avenue de France-Rue Edouard Branly-Rue Fénelon). De (een) ingang is op de hoek van de Rue Pierre de Ronsard en de Rue Frédéric Chopin. Het erepark bevindt zich juist aan deze ingang.



Het graf van Opwijkenaar Jan Buggenhout op het erepark van de stedelijke begraafplaats van Blois (FR).

(1) Wij vermoeden dat, tijdens de oorlog, het burgerlijk 'l'Hôtel-Dieu' (Godshuis) geheel of gedeeltelijk omgevormd was tot een krijgshospitaal.